

Liturgie

van de afscheidsdienst voorafgaande aan de crematie van

Sander de Groot Boersma

☆ 7 juli 1946 te Sneek

† 30 maart 2021 te Sneek

Op woensdag 7 april 2021 om 11.00 uur
in het Crematorium te Sneek.

Voorganger: Mevr. Jelly Hania-van der Kooi

Welkom

Titia steekt het licht van de Paaskaars aan (teken dat Christus in ons midden is)

Jan Frederik steekt een kaarsje voor pa aan

Moment van stilte

Votum en groet

Gebed

We luisteren naar:” Blijf mij nabij wanneer het duister daalt!” lied 247: 1 t/m 5

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in 't wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Geartsje de Groot Boersma-Dijkstra leest psalm 23

In psalm fan David

De Heare is dyn hoeder, it sil dy oan neat ûnbrekke; Troch Him meist do lizze yn griene greiden; Hy bringt dy by wetters wer ast do rêst fynst, Hy lit dy wer ta dysels komme. Hy bringt dy op rjochte paden om wille fan syn namme. Al giest do troch in ravijn fol djippe skaden, Do hoechst net bang te wêzen foar ûnheil, Want hy is deun by dy; Syn stok en syn stêf sille dy treast jaan.

Hy makket de tafel foar dy klear Foar de eagen fan syn benearders; Hy salvet dyn holle mei oalje, En dyn beker rint oer.

Kleare gunst en goedens sille dy folgje al dyn libbensdagen en do silst in fêst plak hawwe yn it hûs fan de Heare sa lang ast do libbest

*We luisteren naar : “De Heer is mijn Herder”,
lied 23b: 1 en 2 uit het liedboek voor de kerken.*

De Heer is mijn Herder!
‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtken
aan waat’ren der rust.

De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

Geartsje de Groot Boersma-Dijkstra vertelt over haar man

Bauke de Groot Boersma vertelt over zijn broer Sander

*We luisteren naar : “De Heer is mijn Herder”,
lied 23b: 5 uit het liedboek voor de kerken.*

De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
‘k zal immer verkeren
in ‘t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Anita en Kars vertellen over pa en opa

Jan Frederik zijn woorden voor pa

We luisteren naar muziek Miss Montreal : "Door de wind!"

Ik zie je voor me met m'n ogen dicht
Ik kan je voelen met m'n hart op slot
Ik hoor je praten, maar je bent er niet
Nee, je bent er niet
En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen
En je mag nog niet sterven want ik
Kan je niet missen
Ik kan je niet missen

Door de wind
Door de regen
Dwars door alles heen
Door de storm
Al zit alles me tegen
Door jou ben ik nooit alleen

Ik voel je naast me als ik 's nachts op straat wil vergeten
Wat in mijn ogen staat geschreven
Je moest eens weten
En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar
En ik zou willen schreeuwen maar ik kan alleen zingen

Ik kan alleen zingen

Door de wind
Door de regen
Dwars door alles heen
Door de storm
Al zit alles me tegen
Door jou ben ik nooit alleen

Door een zee van afstand
Door een muur van leegte
Door een land van stilte
Door m'n hele leven
Door de wind
Door de regen
Dwars door alles heen
Door de storm, al zit alles me tegen
Met jou ben ik nooit alleen

Overdenking

*We luisteren naar :” Eens als de bazuinen klinken”,
lied 769: 1 en 6 uit het liedboek voor de kerken.*

Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is Uw pleit beslecht.

Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt Uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken,
dat Gij alles richten zult,
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist'ren, heden,
komt voor eens
en komt voor goed.

Dankgebed en voorbeden

Zegen

*We luisteren naar lied: “Daar juicht een toon daar klinkt een stem“,
Lied 25 uit de bundel Job. de Heer.*

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans' Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan

Nu jaagt de dood geen angst meer aan
want alles, alles is voldaan
wie in geloof op Jezus ziet
die vreest voor dood en duivel niet

Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan
een leven door Zijn dood bereid
een leven in Zijn heerlijkheid

Mededelingen

