



Donwe Koeboorn

“Veilig in Jezus armen”

Ik ga alleen maar dood

*Huil niet als ik straks bij je wegga,
weet dat ik van je hou.*

*Huil niet als ik je ga verlaten,
weet dat ik je vertrouw.*

*Wacht niet, er zijn er meer zoals ik,
want ik was niet zo groot.*

*Huil niet, ik zal je weer zien,
ik ga alleen maar dood.*

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen. Na alle jaren die wij met hem mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van onze man, heit en pake

Douwe Koehoorn

☆ Apeldoorn, 27 september 1952

† Sneek, 4 februari 2021



Na een liefdevol huwelijk van 47 jaar

Correspondentieadres:
Herenweg 81, 8536 TT Oosterzee

Op woensdag 10 februari van 19.00 tot 19.45 uur is er, aan de Herenweg 81 in Oosterzee, gelegenheid tot condoleren.

Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden op donderdag 11 februari om 15.00 uur.

U kunt het afscheid ook volgen via livestream op de gedachtenispagina, www.deboeruitvaart.nl, inlogcode: **8C25P**

Engeltje
Jeroen en Margret
Geartsje 
Sietse
Marije
Jordi en Lisa
Alex en Marscha
Faith
Jill
Joy
Femke en Sander
Marcel en Daphne
Wesley
Elske en Martin
Mila
Evy