



*F*ISKE DASBACH-ZIJLSTRA

1937 - 2017

*“De Heer is mijn Herder.”
Psalm 23*

Na een leven vol strijd is nu het moment gekomen
dat zij haar strijd heeft opgegeven, onze moeder en oma

Het gebed dat verhoord werd

Ik vroeg om kracht en God gaf me moeilijkheden
om me sterk te maken

Ik vroeg om wijsheid en God gaf me problemen
om te leren oplossen

Ik vroeg om voorspoed en God gaf me verstand en
spierkracht om mee te werken

Ik vroeg om moed en God gaf me gevaren om te
overwinnen

Ik vroeg om liefde en God gaf me mensen om te helpen

Ik vroeg om gunsten en God gaf me kansen

Ik ontving niets van wat ik vroeg

Ik ontving alles wat ik nodig had

HISKE DASBACH-ZIJLSTRA *Hillie*

☆ 21 april 1937
Dokkum

† 20 juli 2017
Sneek

Weduwe van Hans de Roo † 11 oktober 1981
later van Jan Dasbach † 17 november 1997

Anna de Roo
Johan Kleis
Hiska de Brock-de Roo
Frans de Brock
Yvonne Meertens-de Roo
Rob Meertens
Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Gysbert Japiksstraat 12
8602 AD Sneek

We nemen afscheid van haar op woensdag 26 juli a.s. om 11.00 uur in het
Uitvaartcentrum & Crematorium Sneek, Harinxmalaan 1 te Sneek.

Aansluitend is er een samenzijn in de lounge waarna we haar in besloten
kring begeleiden naar de Algemene Begraafplaats te Lelystad.

Gelegenheid tot condoleren bij aanvang van het afscheid.

Condoleance- en gedachtenispagina op www.deboeruitvaart.nl